

# Ivo van Dintherpad

lengte ca 6,7 km

schaal  1 km

Met het volgen van het Ivo van Dintherpad wandelt u door het Geffens Veld. Het Geffens Veld bestaat uit schrale zandgronden. Om verstuuving tegen te gaan werden er in vroegere tijden eikenheggen en, op de iets betere gronden, elzenheggen aangelegd. De kleine percelen werden door de boeren voornamelijk gebruikt om rogge en aardappelen te verbouwen. Van tijd tot tijd werden de houtwallen gekapt. Het hout kon worden gebruikt voor het stoken van de kachel en de fornuisketel.

In dit oorspronkelijke heggenlandschap, dat door de ruilverkaveling verdween, liep een paadje dat 'Het Monnikenpad' werd genoemd. Dit pad werd gebruikt door de mensen uit buurtschap 'd'n Berg' om naar de kerk te gaan. In 2006 is in het Geffens Veld rond een nieuw pad, dat gedoopt werd tot Ivo van Dintherpad, weer inheemse beplanting terug gebracht. Deze beplanting bestaat voornamelijk uit struweel, in totaal 27 verschillende soorten waaronder hoogstam fruitbomen. Er is gekozen voor afwisseling met open gedeelten, zodat het veld steeds kan worden overzien. De onbeplante bermen zijn verschaald, hierdoor krijgen wilde bloemen weer een kans. Hier profiteren op hun beurt weer vlinders, bijen, insecten en vogels van.

Verder is er in het gebied een poel aangebracht met flauwe taluds zodat er een geleidelijke overgang ontstaat van droog naar vochtig en nat. Het is daardoor mogelijk dat u de bruine en groene kikker, gewone pad, kleine watersalamander, keizerlibel, heidekikker, distelvlinder, hooibeestje, patrijs, geelgors en roodborsttapuit in dit gebied tegenkomt...!

Ziet u ze niet, dan kunt u zich laten inspireren door een zevental gedichten die u onderweg op zwerfkeien kunt lezen. Deze gedichten zijn afkomstig van Ivo van Dinther (Geffen \*1915, Boxmeer †2001).

Van Dinther werd in 1943 tot priester gewijd. Hij was pastoor, rector, leraar en prior. Daarnaast was hij van grote betekenis als voordrachtskunstenaar, verteller en schrijver van gedichten, verhalen en toneelstukken in het Brabants dialect, en om zijn schilderkunst. Zijn inspiratie putte hij uit zijn jeugdherinneringen van het oude Geffen, uit zijn geloof, de natuur, het Brabants landschap en het leven van de eenvoudige boerenmens. De gedichten zijn afkomstig uit zijn dertigtal geschreven werken.

 Start beschrijving: parkeerplaats Geffense Plas

 zwerfkei met gedicht

 standermolen Zeldenrust

 Bijenmuseum Ecopol

tekst : Ruud Verhagen